

Reisverslag naar Limburg: Robert en Agnes 2019 met de Elisa

Vertrek vrijdag 19 juli

We zijn om 10.15 uur vertrokken uit de jachthaven. Bij de parksluis hebben we even moeten wachten. Na de sluis voor de stad hadden we behoorlijk onrustig water, door de watertaxi's die alle kanten langs ons heen voeren. Maar na de Brienoordbrug werd het een stuk rustiger. Daarna zijn we de Noord opgevaren tot Dordrecht. Na Dort zijn we het Wantij ingevaren en hebben aangemeerd aan een drijvende steiger in de Dortse Biesbosch waar we om 14.15 aangemeerd waren.

Zaterdag 20 juli.

Toen we opstonden regende het pijpenstelen, en zijn we maar blijven liggen. Laat in de middag kwam de zon flauwtjes door de wolken.

Zondag 21 juli

Zijn we om 8.30 uur vertrokken. Redelijk vroeg, vanwege de Ottersluis en de Biesbosch sluis, daar deze op bepaalde tijden bemand zijn. Om 9.15 waren we buiten de Ottersluis op de Merwede en om 10.25 uur voeren de Brabantsche Biesbosch in. 12.00 uur lagen we aangemeerd in de Aakvlaai. Hartstikke mooi daar, met drijvende steigers en daarnaast een zandstrandje, het was heerlijk weer. Ik had van een kennis een rubber roeibootje gekregen en ben met mijn kleinzoon lekker wezen spelevaren, het was daar hartstikke leuk en gezellig druk.

Maandag 22 juli

We zijn heerlijk blijven liggen.

Dinsdag 23 juli

We zijn naar een jachthaven gevaren. Ik heb daar een fiets gehuurd en twee tassen proviand gehaald. Het was verschrikkelijk heet. We hadden geen zin om te koken dus zijn we in het restaurant gaan eten van de jachthaven.

Woensdag 24 juli Zijn we van de jachthaven weer teruggevaren naar de Aakvlaai. Ik heb lekker onder de bomen gezeten in de schaduw, het was weer bloedverziekend heet. Maar s 'middags heb ik toch een zonnesteek opgelopen en Agnes heeft mij met water overgoten een uur lang, daarna ging het beter met mij.

Donderdag 25 juli

Om 10.15 vertrokken we uit de Biesbosch, voeren naar Heusden en lagen daar vast om 13.00 uur. Het was weer bloedheet, alles wat je in de boot aanraakte van metaal hout of plastic was allemaal bloedheet.

Vrijdag 26 juli

We zijn in Heusden nog een dagje blijven liggen. We waren doodmoe, het was s'avonds 23.00 uur 40° in de slaapkamer het was gewoon niet te harden zo warm was het. We hebben de hele nacht niet geslapen.

Zaterdag 27 juli

Zijn we om 10.15 uur vertrokken naar Kerkdriel de Zandmeren. We lagen om 13.00 uur aan een steiger. Gelukkig was het niet zo warm meer. We hebben in het clubgebouw wat gedronken, hartstikke gezellig daar.

Zondag 28 juli We zijn daar nog een nachtje gebleven, daar het niet zo warm was hebben we de boot schoongemaakt van binnen en buiten. In de middag zijn we in de kantine gaan zitten en ik heb een speciaal biertje en een patatje en twee kroketjes genomen.

Maandag 29 juli

Zijn we om 10.45 uur vertrokken uit Kerkdriel. Eerst de boot buiten schoongemaakt, water geladen en in de kantine een kopje koffie gedronken. En daarna vertrokken naar de Gouden Ham. Onderweg de Prinses Maxima sluis. Er was daar maar één sluis die werkte. Er lagen twee vrachtschepen plus drie plezierbootjes voor mij. Er kon maar één vrachtschip in en drie bootjes, en ik kon er net niet meer bij. Dus maar wachten op de volgende schutting. De 2^e schutting was de wachttijd 1 uur. Maar na mij een stuk of 20 plezierbootjes die moesten wachten op de volgende schutting. Een uurtje na de sluis waren we in de Gouden Ham, bij het zandstrandje waar we om 15.30 uur vastlagen.

Dinsdag 30 juli

We hebben ook hier weer een dagje aangeplakt en het was weer knap heet. Ik ben met Faysal naar het zandstrandje gegaan en s'middags kregen we buurtjes naast ons met een paar kinderen. Die hadden een laag zwemplateau en die gingen allemaal lekker zwemmen. Ook onze kleinzoon mocht op de boot. In het begin durfde hij niet van het plateau te springen en na drie kwartier sprong hij alleen in het water. En na een uurtje sprong hij zo van de boot in het water en was hij niet meer uit het water te slaan. Alweer een gezellige dag.

Woensdag 31 juli

Het was daar zo hartstikke gezellig dat we er nog een dag aan vast geplakt hebben.

Donderdag 1 augustus

Zijn we rond 10.30 uur vertrokken naar de jachthaven in Grave. Onderweg was het lekker weer. Toen we bij de sluis kwamen, zagen we van een afstand dat er boten in de sluis voeren we waren er nog niet dichtbij, dus zijn we volgden naar de sluis gestoven en voor de deuren dichtgingen waren we lekker binnen. Dat scheelde een schutting, want een boot die achter mij voer haalde het niet en moest wachten op de volgende schutting. Om 12.00 uur lagen we aangemeerd in de jachthaven van Grave.

Vrijdag 2 augustus zijn we blijven liggen er was markt en zijn daar wezen winkelen, wat bootschapjes gedaan en hebben de was gedaan, de boot schoongemaakt en lekker zitten niksen. Faysal was die nacht behoorlijk ziek en koorts overgeven en heel beroerd. En s'morgens voelde hij zich weer redelijk goed.

Zaterdag 3 augustus Nog een dagje gebleven en hebben bij een campingzaak 2 stoelen gekocht en een nieuwe borstel voor de romp schoon temaken. De vorige heb ik laten zinken en het was in de jachthaven zes meter diep en niet meer teruggevonden. s'Avonds zijn we uit eten gegaan vlak bij de jachthaven en het eten was niet lekker en zonde van het geld.

Zondag 4 augustus

Zijn we vertrokken uit Grave om 10.00 uur en om 12.00 uur lagen we langs de kant op de Kraaienbergse plas. Het was weer heerlijk erg warm en we hebben met onze voeten op het achterdek in een zwembadje gezeten. Faysal was gelukkig weer beter en heeft weer de hele middag in het water gezwommen.

Maandag 5 augustus

Nog een dagje blijven liggen, het weer was bewolkt het was een beetje fris. Later op de dag gingen de wolken weg en gelijk liep de temperatuur omhoog. s'Avonds en s'nachts ging het behoorlijk waaien en we lagen aan lagerwal, dus de gehele nacht geklots van de golven tegen de boot, dus weinig geslapen.

Dinsdag 6 augustus

We zijn blijven liggen. Mooi weer maar wel veel wind. Met Faysal een stuk gelopen en de rest van de dag lekker gezeten onder de bimini

Woensdag 7 augustus

We zijn s'morgens om 9.00 uur naar een watersportwinkel gegaan, bij de jachthaven in de Kraaienbergse Plassen. Daar hebben we een stootwilletje gekocht. In de sluis hadden we een stootwil verloren. Daarna zijn we naar de Jumbo gevaren die een eigen steiger heeft in de Kraaienbergse Plassen en hebben daar boodschappen gedaan. Om 10.30 uur voeren we de Kraaienbergse Plassen uit en om 12.00 uur lagen we vast in de jachthaven in Boxmeer. In de middag heeft Agnes 2 wasjes gedraaid en we hebben lekker van het zonnetje genoten op het achterdek, tot laat in de avond.

Donderdag 8 augustus

Nog een dag blijven liggen. Ik ben met Faysal naar een dorp gelopen 40 min heen en 40 min terug. In het dorpje heb ik koffie gedronken en Faysal een cola ijsje. Op de terugweg moest Faysal overal uitrusten toen we terug waren was hij doodmoe.

Vrijdag 9 augustus

We zijn om 10.15 uur vertrokken uit Boxmeer en waren om 10.45 uur bij de sluis Sambeek. We wilden eerst naar de jachthaven in Wansum gaan, maar er was daar een industriegebied en het stonk verschrikkelijk in de jachthaven. Dus zijn we teruggevoerd en naar de jachthaven van Venlo gegaan. Waar we aankwamen om 15.00 uur.

Zaterdag 10 augustus

zijn we blijven liggen en wilden met de taxiboot naar de stad varen (Venlo) maar door de zeer harde wind ging het niet door. De havenmeester vond het niet verantwoord om met een klein bootje de Maas op te gaan. Dus zijn we maar de gehele dag aan boord gebleven.

Zondag 11 augustus

Zijn we om 10.05 uur vertrokken uit de jachthaven en zijn naar Venlo naar het centrum gevaren. Na een kwartiertje lagen voor de stad. We zijn lekker in de stad wezen winkelen terrasje gepakt en hebben voor Faysal een Mc.Donald gepakt en hebben daar gegeten. Een hartstikke leuke dag geweest

Maandag 12 augustus

En zijn weer wat wezen slenteren in Venlo en hebben ons prima vermaakt in de stad.

Dinsdag 13 augustus

Zijn we om 9.20 uur vertrokken uit Venlo en hebben zeker ¾ uur moeten wachten bij sluis Belfeld en het schutten duurde ook nog een tijdje. En voor Roermond nog een sluis ook weer moeten wachten. We lagen aangemeerd in de jachthaven van Roermond om 15.00 uur. S' avonds zijn we lekker uit eten gegaan. We waren doodmoe en lagen vroeg op bed.

Woensdag 14 augustus

Kreeg ik last van jicht en ik kon niet meer lopen. Ik heb de gehele dag in een stoel gezeten en stierf van de pijn. Agnes en de kleine zijn de stad in geweest en zijn bijna de gehele middag weggeweest. s'Avonds ben ik gelijk na het eten naar bed gegaan. Ik had verschrikkelijke pijn en was beroerd.

Donderdag 15 augustus

Zijn we blijven liggen, de pijn was gelukkig een stuk minder, en ik was gelukkig minder beroerd.

Vrijdag 16 augustus

Zijn we om 9.20 uur vertrokken uit Roermond. Na Roermond gelijk een sluis en 1 uur wachten voor de sluis, de tweede sluis sluis Bielefeld ook daar weer wachten. We lagen vast voor de stad Venlo om 14.45 uur. Daarna zijn we de stad in geweest en hebben lekker een terrasje gepikt met een lekker speciaal biertje.

Zaterdag 17 augustus

Zijn we van centrum Venlo naar de jachthaven gevaren en hebben daar diesel getankt 81.4 liter

Zondag 18 augustus

Zijn we vroeg vertrokken 8.30 uur onderweg één sluis (sluis Sambeek) en hebben gevaren tot Boxmeer waar we nin de jachthaven lagen om 12.30 uur. We hebben van Venlo tot Boxmeer regen gehad. En om 14.00 uur werd het droog en begon eindelijk de zon te schijnen.

Maandag 19 augustus

Om 9.30 uur vertrokken uit Boxmeer, de zon scheen lekker maar na een uurtje verdween de zon en kwam er een zacht stormpje en werd het steeds kouder, lange broek aan en een jas aan. Om 11.30 lagen we aangemeerd in de jachthaven in Grave. Laat in de middag ging de zon schijnen en werd het nog windstil.

Dinsdag 20 augustus

We zijn om 9.30 uur vertrokken uit Grave, we kregen twee sluizen sluis Grave en de Maxima sluizen bij Lith. We zijn naar de Zandmeren gevaren bij Kerkdriel waar we om 14.30 uur aankwamen.

Woensdag 21 augustus

Om 9.30 uur vertrokken we uit Kerkdriel en zijn naar Den Bosch gevaren. Toen we daar aankwamen bleef de sluis gesloten met een paar uur vertraging. Er was een reparatie bij een brug. Daarna zijn we iets teruggevaren naar Hedel Jachthaven 't Stik en hebben daar boodschappen gedaan en hebben daar overnacht.

Donderdag 22 augustus

Om 9.30 uur vertrokken we uit Hedel en zijn naar de Afgedamde Maas gevaren bij J.H. Rietschoof. Dat is een jachthaven met een camping maar alles was daar gesloten. We zijn een stukje teruggevaren naar Wijk en Aalburg en 's avonds zijn we lekker uit wezen eten.

Vrijdag 23 augustus t/m 25 augustus

Zijn we weer naar de Biesbosch gevaren en hebben daar een paar dagen gelegen. Faysal heeft alle dagen de gehele dag in het water gelegen, en was niet uit het water te slaan.

Maandag 26 augustusuur.

We zijn om 9.30 uur vertrokken uit de Biesbosch, de gehele route hadden we tij tegen en we hadden geen zin meer en toen we langs jachthaven van IJsselmonde voeren zijn we de jachthaven ingevaren. Nadat we vastlagen hebben we heerlijk op het achterdek gezeten met een pilsje, dus het was best uit te houden.

Dinsdag 27 augustus

Zijn we om 8.30 uur vertrokken uit IJsselmonde en zijn het laatste stukje naar onze jachthaven gevaren en hadden tij mee. In de Parksluis hebben we een dik halfuur in de sluis liggen dobberen. We lagen aangemeerd in onze jachthaven om 11.00 uur.

We hebben een leuke en prima vakantie gehad en het weer was ook uit de kunst.



Lekker roeien met mijn kleinzoon in de Biesbosch



Heerlijk ontspannen varen in de Biesbosch



Lekker afkoelen op de boot in Heusden



In de Maxima sluis



Langs de kant bij de Kraaienbergse plassen bij Cuijk